

Tillägnad "Sällskapet Norrlänningarna i Halland" vid 55-årsjubileét 98-11-20

MIXEN Mel: "Om man inte har för stora pretentioner"

Nittonhundrafyrtiotvå
Blomqvist och Salvén kom på,
att man skulle bilda någon slags förening.
Ifrån norr man skulle va,
och det passa ju så bra,
sån´a fanns det ju ganska många här i Halland.

Ifrån sommarn´ s ljusa kväll,
iffrån norrsken, snö och fjäll,
for vi söderut till lite skilda ställen.
Här är vintern ej så lång,
vi kan vada ut i tång,
sån´ t som smeker gott mot benen här i Halland.

Ja, ibland man kommer på,
att till stranden man vill gå,
för att svalka sig och njuta uti böljan.
Men den svalkan kan bli het
om man bränns av en manet,
det finns många utav denna sort i Halland.

Gessles "Sommartider" är
inte alltid just det där
med att solen skiner från en klarblå himmel.
Ibland man kan ge tanken rätt,
att risfält vore bättre sätt
för att klara uppehållet här i Halland.

Tunnbröd, kams och hjortronsylt
mången Norrlandsgom förgyllt
och vi gärna delar med oss här i söder.
Surströmming när det är dax,
smäller högt mot Nissans lax,
det är sån´a man drar upp här ner´ i Halland.

Julens skyltning, jomen visst,
tivoli vi ser, va trist,
är visst något utav söderns traditioner.
Tomtens ren och norrskens glöd
hör till livets överflöd,
det är sådant man saknar här i Halland.

"Mixen" här är trots allt bra
snabbt i Tyskland man kan va´
och i andra kanske åtråvärda länder.
Vackrast väg det ändock är
som X-2000 bär
genom Sverige upp till vårt kära Norrland

Bibbi Holmqvist Hanell
Hösten 1998